

Ο Μ. ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ «Α»



«Ανασχηματισμός για εσωτερικές ισορροπίες»

🔴 Σε ρύθμιση εσωτερικών ισορροπιών αποδίδει τον ανασχηματισμό με συνέντευξη του στο «Α» ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μ. Τρεμόπουλος, ενώ για το μεσοπρόθεσμο τονίζει ότι αποτελεί ομολογία της αποτυχίας του μνημονίου σελ. 8

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΤΟ «Α»

«Ανασχηματισμός για εσωτερικές ισορροπίες»

Σε ρύθμιση εσωτερικών ισορροπιών αποδίδει τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης με συνέντευξη του στο «ΑΡΘΡΟ» ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος. Για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ο κ. Τρεμόπουλος τονίζει ότι αποτελεί έμπρακτη ομολογία της αποτυχίας του μνημονίου, ενώ την ίδια ώρα καταθέτει τις προτάσεις του κόμματος του για την έξοδο από την οικονομική κρίση και για την περιβαλλοντική αναγέννηση της χώρας.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗ

Ποια είναι η θέση των Οικολόγων Πράσινων για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που έφερε στη Βουλή η κυβέρνηση; Μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα από το πρώτο μνημόνιο και να δώσει λύση στο πρόβλημα χρέους της χώρας, ή μήπως θα επιδεινώσει περισσότερο την κατάσταση και οι θυσίες θα πάνε ξανά χαμένες; Το γνωστό Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα αποτελεί έμπρακτη ομολογία της αποτυχίας του Μνημονίου, που στην πραγματικότητα κατέρρευσε μόλις ένα εξάμηνο από την έναρξη εφαρμογής του και προδικάζει και την αποτυχία και του νέου προγράμματος, το οποίο αποτελεί μια πιο σκληρή και πιο μακρόχρονη εκδοχή του πρώτου Μνημονίου. Η υπερχρέωση της χώρας αποτελεί τον πυρήνα του οικονομικού μας προβλήματος. Το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα όμως δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα του χρέους, αντιθέτως ακόμα και με τους δικούς του όρους αποτυγχάνει, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχει το πρόγραμμα, το ύψος των τόκων που πληρώνονταν το 2009, από 5,2% επί του ΑΕΠ στο τέλος του, το 2015 εκτοξεύεται σε 9,3% (ή 23 δισ ευρώ). Είναι φανερό ότι δεν υπάρχει στην πραγματικότητα στρατηγική αντιμετώπισης του χρέους και δυστυχώς το τελικό αποτέλεσμα των ακολουθούμενων πολιτικών είναι η ένταση της ύφεσης, η διεύρυνση των ανεργίας και των κοινωνικών ανισοτήτων και η σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Από τις εξαγγελίες της νέας κυβέρνησης φαίνεται πως οι βασικοί στόχοι παραμένουν ίδιοι. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, όπως η ανάληψη του ΥΠΕΚΑ από τον βασικό εκφραστή των νεοφιλελεύθερων συνταγών, δείχνουν πως η υποβάθμιση των συλλογικών αγαθών και της βιωσιμότητας θα είναι ακόμη χειρότερη.

Η στάση της Ε.Ε. εκτιμάτε ότι βοηθά την Ελλάδα να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που περνά; Διάθεση αλληλεγγύης διακρίνετε μεταξύ

των Ευρωπαίων εταίρων μας; Θα πρέπει εδώ να διαχωρίσουμε το ευρωκοινοβούλιο από τις κυβερνήσεις και την Κομισιόν. Το ευρωκοινοβούλιο έχει υιοθετήσει ήδη, συχνά με μεγάλη πλειοψηφία, σημαντικές προτάσεις, όπως η έκδοση ευρωομολόγων ή ο Φόρος Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, που θα μπορούσαν να δώσουν μεγάλα ευρωπαϊκά δημόσια έσοδα χωρίς επιβάρυνση της πραγματικής οικονομίας και των νοικοκυριών. Οι κυβερνήσεις όμως, και ειδικά οι μεγάλες χώρες που συγκροτούν τον πυρήνα της ευρωζώνης, μέχρι στιγμής δεν έχουν δείξει την απαιτούμενη αλληλεγγύη ενώ φαίνεται συχνά να σύρονται πίσω από τις εξελίξεις. Η αντιμετώπιση του προβλήματος στο πλαίσιο της ΕΕ θα έπρεπε να αναζητηθεί στην ανάληψη ενός ενεργού ρόλου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την έκδοση ενός ευρωομολόγου είτε με τη δυνατότητα άμεσου δανεισμού της Ελλάδας από αυτή ή με κάποια άλλη τεχνικά ισοδύναμη λύση. Παράλληλα, θα έπρεπε η ΕΕ να αυξήσει τον ισχύον προϋπολογισμό της για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει δράσεις αλλαγής της οικονομίας σε πράσινη κατεύθυνση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στο πλαίσιο αυτό και της Ελλάδας, ενώ θα μπορούσε τουλάχιστον να μεταθέσει για το μέλλον (δηλαδή μετά το πέρας της κρίσης) τις πληρωμές της χώρας στα συγχρηματοδοτούμενα έργα των διαρθρωτικών ταμείων που εκτελούνται μέσω του ΕΣΠΑ. Γενικότερα μια πραγματικά ευρωπαϊκή λύση, στο πνεύμα και των προτάσεων των Ευρωπαίων Πράσινων όπως το Green New Deal και το Σύμφωνο Βιώσιμης Ευημερίας, προϋποθέτει την πολιτική εμπάθυνση και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και τον αναπροσανατολισμό της αποστολής της ΕΚΤ, ώστε πλυν της σταθερότητας του ευρώ να έχει και άλλους στόχους, όπως την πλήρη απασχόληση. Στην κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να αναθεωρηθούν συνθήκες και συμφωνίες που εγγράφονται σε χρεοκοπημένες ιστορικά νεοφιλελεύθε-



ρες πολιτικές και που στην παρούσα φάση αποτελούν καταφανώς τροχοπέδη σε κάθε άλλη προοπτική. Γι' αυτό και είναι απαραίτητη η επεξεργασία εναλλακτικών προτάσεων σε συντονισμό με τα άλλα ευρωπαϊκά πράσινα κόμματα αλλά και ευρύτερες δυνάμεις στον ευρωπαϊκό χώρο που συμμαχίζονται αυτούς τους προβληματισμούς.

Πώς σχολιάζετε τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης;

Η κυβέρνηση που αναδείχτηκε στο όνομα «Πράσινης Ανάπτυξης» σήμερα την έχει ξεχάσει και απλώς ρύθμιζε ξανά τις εσωτερικές της ισορροπίες, προς το χειρότερο για την κοινωνία και τα συλλογικά αγαθά.

Πολιτικά κόμματα αλλά και υπουργοί και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θέτουν ζήτημα νομιμοποίησης των πολιτικών της κυβέρνησης, προτείνοντας πρόωρες εκλογές. Προσυπογράφετε ένα τέτοιο αίτημα; Οι κάλπες σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία δε θα φέρουν τη χρεοκοπία πιο κοντά;

Το κομματικό μας συμφέρον ευνοείται από ενδεχόμενες πρόωρες εκλογές: όλες οι ενδείξεις συνηγορούν ότι θα είμαστε στην επόμενη Βουλή, με ισχυρή μάλιστα παρουσία. Αρνούμαστε όμως να κα-

θοριζόμαστε από αυτό. Ζητούμενο δεν είναι η αλλαγή ή η ανακύκλωση προσώπων, όπως έγινε, ή οι εκλογικές ανακατατάξεις εν είδει κολυμβήθρας του Σιλβάμ, αλλά η αλλαγή πολιτικής. Για όσο όμως δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί μπλοκ δυνάμεων όχι απλής άρνησης αλλά με εναλλακτική πρόταση εξουσίας και ευρύτερη απήχηση, η προκήρυξη πρόωρων εκλογών δε θα πρόσφερε τίποτε άλλο θετικό για τη χώρα.

Μια διέξοδος που φέρεται να προκρίνει ο πρωθυπουργός για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις της κυβέρνησης είναι η διενέργεια δημοψηφίσματος. Συμφωνείτε; Ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις που βάζετε;

Οι Οικολόγοι Πράσινοι είμαστε σταθερά υπέρ της διεύρυνσης της δημοκρατίας στην κατεύθυνση της άμεσης δημοκρατίας. Σημαντική πλευρά της εμπάθυνσης της δημοκρατίας είναι η διενέργεια δημοψηφισμάτων για σημαντικά ζητήματα τόσο εθνικού όσο και περιφερειακού ή τοπικού επιπέδου. Όμως ακριβώς επειδή το δημοψήφισμα είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο δημοκρατίας, θέλει σύνεση, καλή προετοιμασία και μια ελάχιστη πολιτική συμφωνία για το ερώτημα που θα τεθεί, ώστε να λειτουργήσει εποικοδομητικά. Οι πρόσφατες προτάσεις

που τέθηκαν από διάφορες πλευρές για δημοψήφισμα με αφορμή τις δυσκολίες υλοποίησης του Μνημονίου αποτελούν ένα παράδειγμα κακής και προσχηματικής χρήσης ενός θεσμού δημοκρατίας που στην Ελλάδα δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 35 χρόνια.

Συντριπτικό ποσοστό των «αγανακτισμένων» κατηγορεί τα κόμματα και τους πολιτικούς ως ρίζα του κακού. Θεωρείτε ότι η καταδίκη αυτή αφορά και τους Οικολόγους Πράσινους;

Πολλά από τα αιτήματα που προκύπτουν από τις συνελεύσεις των πολιτών που συγκεντρώνονται στις πλατείες της χώρας, αποτελούν προτάσεις και κεντρικά θέματα που έχουμε αναδείξει ως Οικολόγοι Πράσινοι. Στην ουσία η κρίση χρέους της χώρας αποκάλυψε ένα σοβαρότατο έλλειμμα δημοκρατίας στο πολιτικό σύστημα της χώρας που εγκαθιδρύθηκε μεταπολεμικά, αλλά και ήθους των πολιτικών που συμμετείχαν στη διακυβέρνησή της. Προφανώς μέρος της ευθύνης για την κατάσταση της χώρας όσο και την ποιότητα της δημοκρατίας ανήκει και στα μικρότερα κόμματα, στο βαθμό που στηρίζαν το αδιέξοδο πολιτικό και αναπτυξιακό μοντέλο. Εμείς είμαστε ένα νέο σχετικά πολιτικό κόμμα που προήλθε από κινήματα πολιτών τα οποία για δεκαετίες ήταν εκτός πολιτικού συστήματος και λειτουργούμε έχοντας ως βάση τις αρχές της άμεσης δημοκρατίας. Στις τελευταίες εκλογές για το ευρωκοινοβούλιο οι πολίτες εξέλεξαν για πρώτη φορά στη χώρα μας έναν πράσινο ευρωβουλευτή, που είχε αναδειχτεί με εσωτερική ψηφοφορία όλων των μελών μας. Αρνηθήκαμε εξ αρχής τα βουλευτικά προνόμια, όπως το βουλευτικό αυτοκίνητο ή ο αστυνομικός φρουρός, πριν ακόμη την κρίση και την κατακραυγή των πολιτών. Αντισταθήκαμε στην πλήρη επαγγελματοποίηση της πολιτικής, εφαρμόσαμε την εναλλαγή στα πόστα ευθύνης, δίνουμε τη μισή βουλευτική αποζημίωση στο κόμμα μας και θα εφαρμόσουμε την εναλλαγή στη μέση της θητείας. Είναι προφανές ότι οι Οικολόγοι Πράσινοι δεν αποτελούν μέρος του πολιτικού συστήματος της χώρας που μας οδήγησε στα σημερινά αδιέξοδα και δεν νιώθουμε ότι η δικαιολογημένη διαμαρτυρία στρέφεται και εναντίον μας. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι τα κόμματα, ως συγκροτημένα ρεύματα ιδεών και εργαστήρια πολιτικών προτάσεων, είναι απαραίτητο συστατικό της λειτουργίας της δημοκρατίας και της διαφάνειας στην εσωτερική τους λειτουργία.

